

Engelska trädgården har fått inre frid

MARIA och ANETTE får beröm av andevärlden

Det finns magi kring hur människor möts och hur drömmar blir till verklighet. Historia vävs ihop, pusselbitar faller på plats. I Den Engelska Trädgården har andevärlden verkligen haft ett finger med i spelet. Och den vita bänken där den gamla ägarinnan en gång dog så fridfullt mitt i sitt paradiset, är nu åter på plats.

TEXT: MADELEINE WALLE
FOTO: BENNY ROSENQVIST, DEN ENGELSKA TRÄDGÅRDEN
OCH MADELEINE WALLE

Maria och Anette tillsammans med Benny i växthuset.



Blommande äppelträd står som molnkyar mot havets blåa spegel. Inte ens i himlen kan det vara vackrare än här på Österlen!

Vi är på väg till Den Engelska Trädgården i Svinaberga by utanför Kivik. Ett paradiset för blomsterälskare och naturvänner. En plats som bjuder på stor njutning för kropp och själ hos alla som besöker trädgården.

Eller nästan alla...

Vi är på väg dit, för att ta reda på varför andar gett sig tillkänna här. Det finns de som upplevt ett obehag och trädgårdens skapare Anette Cato och Maria Nilsson vill ha en förklaring på varför.

Mediet Benny Rosenqvist sitter bredvid mig i bilen.

– Redan igår kände jag av en fysisk energi som jag tror kom från stället dit vi är på väg, säger han. Det var som att någon knuffade till mig, så där som det kan kännas när någon hastigt går förbi. Någon ville ha min uppmärksamhet.

– Jag kände direkt att den här energin befann sig utomhus och det är ovanligt. Fysisk kontakt från andevärlden brukar ske inomhus. Jag har bara varit med om detta två gånger tidigare – en gång utanför Rom och en gång vid pyramiderna i Egypten.

Benny resonerar vidare. Kan det ha varit ett slagfält på den plats dit vi är på väg? Ja, det måste ha varit något större som hänt, när så stark aktivitet känns utomhus.

Benny har ingen aning om varför vi ska åka till Den Engelska Trädgården, bara att Maria och Anette bett honom komma dit och känna in energierna.

Vi möts av ett hav av blommande pelargonier i plantskolan vid entrén och välkomnas av Maria och Anette. De båda lärde känna varandra 2005. Två ekonomer som suttit på kontor under stora delar av sitt liv – men som var och en på sitt håll närt drömmer om att arbeta med trädgård.

Så kom det sig att Anette, nyligen hemflyttad till Sverige efter många års utlandsboende, och Österlen-tösen Maria, via märkliga turer, fick kontakt.

– Det var min svärmor som berättade att hon fått nya grannar i sin lilla by, säger Maria. Ett nytt par hade flyttat in, ett par från England som jobbat en del med Chelsea Flower Show.

– Eftersom jag varit passionerat trädgårdsintresserad ända sedan 25-årsåldern, dessutom mellan jobb och sökte nya utmaningar, blev jag nyfiken och skrev ett brev till Anette. Och när jag inte fick något svar åkte jag dit!

Maria skrattar gott och förklarar att i hennes värld går det undan. Ja, hon är pitta enligt ayurveda-filosofin och då är det full fart framåt. Anette är kapha och därmed lite mer eftertänksam. De kompletterar varandra och när de väl möttes tog det bara en timme innan de bestämt sig för att jobba ihop. Efter en månad var de igång med sin nya firma Trädgårdsfixarna. Sedan dess har de haft roligt varje dag på jobbet!

Oro vid stängningsdags

I flera år arbetade de med att designa och anlägga andras trädgårdar, men drömde om att skapa en egen. Deras nya yrke tog dem till Englands öppna trädgårdsvisningar. Detta fick dem att vilja skapa något liknande på Österlen, en visningsträdgård för att sprida glädje och inspiration.

2013 hittade de en ledsen och bortglömd trädgård i totalt behov av upprustning. Här skulle de kunna använda sina kunskaper och slösa med sin kärlek. Vad de inte hade någon aning om då var att det på 1800-talet legat en engelsk park – exakt här!

– Vi började med att schakta bort allt, berättar Maria. Det var verkligen till att börja om från noll.

De ritade. De planterade. Anlade en helt ny trädgård. Och våren 2015 var det premiär. ▶

Här finns det mycket kärlek i väggarna! Det gamla lshuset har även varit kärleksnäste, meddelar Benny.



Exakt här somnade den tidigare ägarinnan in på sin vackra bänk känner Benny in.



Det här är Anette:

Ålder: 50 år.

Bor: i Tåghusa, utanför St Olof, sedan 2003. I ett gammalt hus med stor trädgård.

Familj: Sambon Phil som är engelsman, tre bonusbarn, labradoren Nisse, två katter och sex höns.

Bakgrund: Utbildad civilekonom, född i Vellinge men har bott utomlands i många år och jobbat med ekonomi och marknadsföring. Har även jobbat på Chelsea Flower Show i England.

Gör: Driver Den Engelska Trädgården och Trädgårdsfixarna.

Motto: "Tänk positivt! Det hjälper i alla lägen."

Kontakt: info@

denengelskatradgarden.se eller 070-516 75 03.

Hemsida: denengelskatradgarden.se

Intill finns Svabesholms Kungsgård med anor allra minst från 1618, säkert längre. En etablerad plats med kafé, boende och gott om parkeringsplatser. Det perfekta komplementet till en nyöppnad visningsträdgård.

Det är svårt att tänka sig att här för två år sedan inte fanns någonting!

– Det har varit mycket jobb, men vi älskar det, säger Maria. Vi kan stå för allt till hundra procent. Vi har själva satt varendas planta.

Benny går långsamt längs grusgången som kantas av färgkoordinerade rabatter som leder fram till växthuset.

Det var just här som det en sommardag ifjol hände något märkligt. Något som gjorde Maria och Anette smått chockade.

En eftermiddag, strax före stängningsdags, var det ett par här som var mycket upprörda.

De hade känt av en energi som de upplevde som fruktansvärd. Ja, den fick dem rent av att må dåligt. Mannen tog Maria med sig in i växthuset där han berättade att han fått in en manlig energi, så stark och så obehaglig att han och hustrun inte kunde sitta kvar. Mannen hade också med en pekare som gjorde tydligt utslag och snurrade runt.

Det här vet Benny inget om! Maria har skrivit detta till mig i ett mejl. Och nu drar hon mig åt sidan och viskar:

– Jag och Anette blev förbluffade av parets upprördhet, vi har själva aldrig känt något och vi gör vårt bästa för att sprida positiva energier i vår trädgård. Hela sommaren hade vi hört besökarna tala om hur underbart det är här – ja, alla hade varit lyriska. Så plötsligt hände det här!

– Mannen med pekaren pratade om att så här starka energier brukar man bara kunna uppmäta på kyrkogårdar och gamla slagfält.

Upprörd över misskötsel

Vi har kommit fram till stenläggningen framför det beryktade växthuset. Benny säger att vandringen längs grusgången har varit lugn, även om han känt att det är en massa människor som springer. Men här! Här utanför växthuset får han tydlig kontakt med någon.

– Jag får rysningar, jag fryser! Jag känner av uppgörelser, det känns som att vi är intill ett slagfält. Det har varit kamp, inte exakt här men i närheten. Det har varit uppgörelser i närheten. Det är mycket trafik här!

– Nu känner jag tydligt av en man, det är samma fysiska energi som jag kände av igår!

Det här är Maria:

Ålder: 46 år.

Bor: i Bästekille, utanför Kivik, på en liten gård med stor trädgård.

Familj: Maken Joakim och barnen Rasmus, 18, och Linnea, 14.

Bakgrund: Har jobbat på kontor men varit passionerad trädgårdsfantast i hela sitt vuxna liv. Började jobba med trädgårdsdesign 2005.

Gör: Driver Den Engelska Trädgården och Trädgårdsfixarna, är yogalärare.

Motto: Förverkliga dina drömmar! "Jag känner att jag har gjort det, idag jobbar jag med det jag älskar – trädgård och yoga".

Kontakt: info@

denengelskatradgarden.se eller 073-849 11 82.

Hemsida: denengelskatradgarden.se

Men den här mannen har inget med slagfältet att göra. Han hör till stället här och han vill kommunicera med mig.

– Han berättar för mig att det har varit en trädgård här tidigare, för länge sedan. En mycket vacker trädgård. Det var mer träd här då, det var som en slottsträdgård. Jag ser häckarna.

Anette och Maria nickar och tittar på varandra.

– Det stämmer, säger Maria. Det har faktiskt varit en engelsk park här tidigare. Det fick vi veta först efter att vi ritat och planlagt vår engelska trädgård. Då fick vi se ritningarna som finns på museet i Simrishamn. Visst är det märkligt!

– Han berättar hur stolt han är över hur trädgården ser ut nu, fortsätter Benny. Han vill ha er här!

Anette och Maria ler nöjt, men Benny ser bekymrad ut.

– Han berättar också att ni egentligen hade velat ha något annat här, att ni hade andra planer – men det fungerade inte så bra.

Maria förklarar:

– Nej, inte vi. 2009 var det ett annat trädgårdsprojekt här. Flera olika trädgårdar skapades men övergavs efter två år och allt förföll.

– Det är detta som gjort honom upprörd, säger Benny. Stället missköttes. Det gillar han inte. Nu är han här och bevakar att allt går rätt till.

– Det är en stilig man i hatt. Nej, ingen halmhatt som trädgårdsmästare har utan mer en hatt med militärt stuk. Vi kan möjligtvis

*Så här vackert blommor det just
nu i Den Engelska Trädgården!*





Den vita Nära-bänken har funnit sin rätta plats, ordningen är återställd. En plats för meditation och ro.

Den vita bänken

På kvällen efter Näras besök, får Maria Nilsson en ingivelse om att hon ska gå in på Blocket, något hon aldrig brukar göra. Där var det precis utlagt en vit ormbunkssoffa – exakt en sådan som Benny beskriver! Dessutom i Tome-lilla, bara ett par mil bort. Nu finns den vita bänken i Den Engelska Trädgården, sponsrad av Nära. En plats för stillhet och meditation, där du kan vara nära dina inre tankar och nära alla kära som nu finns i den himmelska trädgården. Välkommen till Nära-bänken om du gör ett besök på Österlen!

prata om 1700-1800-tal. Den här mannen har bott på gården, och dött här.

När Benny får höra talas om händelsen med paret som antastades av en manlig energi, blir han förvånad.

– Mannen i den stiliga hatten är inte elak. Men han är auktoritär! Det är en man som vill ha ordning och reda. Jag känner inget obehag från hans sida, inte alls. Jag vet vad onda energier är, det har jag stött på. Men det handlar det inte om här.

– Det obehag som jag kopplade till ett slagfält handlar om slag och kamp i trakterna intill. Det finns människor begravda nära trädgården. Det har inte utkämpats några strider här, det har inte varit någon avrättningsplats. Men här på gården har det hållits intellektuella samtal, saker har planlagts. Jag ser som en paviljong där det sitter människor i något glasaktigt.

– Det stämmer att det har varit en glasveranda vid huset tidigare, säger Anette.

Dam med knotiga fingrar

Vi fortsätter vår vandring i parken, passerar den vackra dammen.

– Jag känner mig iakttagen överallt, säger Benny. Nu är det en vacker kvinna som går efter mig. Hon har mycket vit hy och vackra smycken. Hon är inte högfärdig, även om hon har anledning att vara det. Kvinnan hör också till här, det är ägarinnan, och vi pratar 1800-tal.

– Hon beskriver för mig att det går en väldigt brant backe hit upp till gården och det tycker hon är jobbigt.

Maria och Anette nickar instämmande.

– Det är riktigt, det går en brant väg upp till gården, från ett annat håll än det ni kom körandes ifrån, säger Maria.

– Kvinnan har hjärtproblem, hon har blåsljud på hjärtat och hon dör av en hjärtinfarkt. Hon somnar faktiskt in här i trädgården, sittandes på en vit, vacker, sirlig järnbänk. Jag ska visa er den exakta platsen när vi kommer dit

I en liten trädunge, intill stenstatyn Pandora, stannar Benny igen.

– Oh, här får jag rysningar, jag är iakttagen av en annan kvinna som går bakom mig, en liten dam med knotiga fingrar. Hon har arbetat mycket här och älskar den här trädgården. Hon pratar om en fantastisk köksträdgård. – Jag får till mig namnet Stina, kan vara Kristina, hon vill visa mig var hon hade sin köksträdgård där hon bland annat odlade potatis.

Benny försvinner genom en portal i häcken och Maria och Anette tittar förvånad på varandra. Det visar sig att den gamla köksträdgården som kvinnan anlade ligger nästan exakt där tjejerna anlade sin köksträdgård i april ifjol!

Intill finns en gammal förrådsbyggnad med trappa ner i källarplan. Här förvarar Maria och Anette trädgårdsredskap. Maria berättar att när det var mejeri på gården så hackade man is som skickades in genom den lilla gluggen i ena väggen och sedan förvarades på golvet som täckts med sågspån. Därför kallas detta än idag för Ishuset. Men Benny kan intyga att det även gått hett till här!

– Det har varit ett kärleksnäste, säger Benny.

Hit smög sig en ung, förmögen flicka och gårdens dräng – de var förälskade i varandra, men det var förbjuden kärlek. Det finns mycket kärlek i vägarna!

Andarna älskar trädgården

Benny går fram till platsen där den gamla ägarinnan somnade in så fridfullt på sin vackra bänk. Han är väldigt säker på sin sak. Här var det.

– Vi måste försöka hitta en liknande bänk att sätta här, säger Maria. Det är viktigt med sittplatser, besökare ska kunna sitta ner och njuta av lugnet och växternas skönhet.

Benny avrundar med att slå fast att de tre andepersoner han träffat på i trädgården har hört hit och de älskar platsen. Det är därför de ger sig tillkänna. De känner stor kärlek till trädgården och är måna om att den sköts om på rätt sätt. De är väldigt nöjda med att Anette och Maria återskapat den till det som den en gång var.

– De vill gärna visa upp "sin" trädgård så som den en gång såg ut och de har varit både arga över att den varit misskött tidigare och ledsna över hur den sett ut.

Maria och Anette har omedvetet påverkats vid flera beslut när de anlagt sin trädgård.

– Det är ovanligt för oss att göra raka trädgårdsgångar, säger Anette. Men av någon anledning blev det så.

– Mannen med hatten ville det, säger Benny.

Den nya tiden har fått möta den gamla, fylld av kärlek.

– Trädgården har fått sin inre frid, avrundar Benny. □